

O-løb i Nuuk

Anden etape af Ukiassaq Cup blev gennemført mandag aften den 30. august med samme startsted som første etape. Og jeg skal lige gøre opmærksom på, at der ikke er tale om natløb. Her er døgnet stadigvæk længere end i Danmark!

Vi mødtes i skiklubbens klubhus, hvor Nuuk OK (NASP) har fået logi. Her blev kontrolkortene udskrevet og starttiderne fordelt. Derefter gik vi samlet til startpunktet, hvor vi blev sendt af sted på de tre baner med 1 minuts mellemrum.

Vejret var fint med høj sol, men terrænet var ekstremt vådt efter en uges kraftig regn og uvejr over Nuuk. Vandet forsvinder ikke sådan lige fra jordens overflade (permafrosten), så overalt var der vandhuller af forskellig dybde og en masse midlertidige småsøer, som ikke var på kortet. Dertil kommer, at overfladen overalt enten er moseagtig tung uden at man dog kan synke dybt i eller består af klipper, der mange steder pga. mosser og algevækst stadig er regnfedtede. Det handlede derfor om at holde tungen lige i munden og løbe med stor koncentration omkring, hvor fødderne blev sat. Kortlæsning kunne næsten kun foregå stillestående, og skulle derfor begrænses mest muligt, hvilket i og for sig er en god orienteringstræning!



Kortet er fra 2. etape og ikke del 1, som der står, og det viser min bane – Tuttu-banen.

Ækvidstanden er 5 meter, så selvom om terrænet på det meste af kortet ser fladt ud, så er det langt fra tilfældet. Min bane, Tuttu-banen (Tuttu betyder rensdyr) var 4,7 km, dvs. 800 m længere end første etape, så det kunne godt mærkes i benene bagefter. Den længste bane, Nanoq-banen (isbjørn) var på 8,5 km og havde også den NØ-lige del af kortet med. Det havde været for hårdt for mig.

Omstændighederne taget i betragtning – det våde og fedtede terræn – løb jeg næsten et fejlrit løb og brugte omkring 56 min.. Det rakte til en andenplads, og dermed er jeg også på en andenplads i den samlede stilling inden tredje etape på næste mandag.

Sidste mandag fejrede vi klubbens 1 års fødselsdag efter at alle var kommet i mål. Det blev fejret med kagemand og andre gode kager, som nogle af medlemmerne havde stået for. Denne mandag havde formanden Christian Wennicke lavet rensdyrsuppe, mens et andet medlem havde medbragt en risret. Det blev til hyggeligt samvær i en times tid med mine nye klubkammerater. Jo da, jeg er blevet passivt medlem af klubben for 25 kr. – et års kontingent. Men medlemmerne betaler selvfølgelig et langt større beløb på 50 kr.!!



Posten klippes



Spurtopgør på Nanoq-banen